

de Brief aan de Efeziërs

(The Message Bible)

1

Ik, Paulus, apostel in het plan van God, ben een speciale afgezant van Christus Jezus, en schrijf aan jullie trouwe christenen in Efeze. Ik groet jullie met de genade en vrede die in onze levens zijn uitgestort door God, onze Vader, en onze Meester, Jezus Christus.

DE GOD VAN HEERLIJKHEID

Hoe gezegend is God! En wat een zegen is Hij! Hij is de Vader van onze Meester, Jezus Christus, en Hij voert ons naar de hoge gezegende plaatsen in Hem. Lang voordat Hij de fundamenten van de aarde legde, had Hij ons in gedachten, had Zijn zinnen op ons gezet als de focus van Zijn liefde, om heel en heilig gemaakt te worden door Zijn liefde.

Lang, lang geleden besloot Hij ons door Jezus Christus in Zijn gezin te adopteren. (Wat een plezier had Hij bij het plannen daarvan!) Hij wilde dat wij deel zouden hebben aan het feest van Zijn extravagante cadeau-uitreiking uit handen van Zijn geliefde Zoon.

Door het offer van de Messias, Zijn bloed uitgegoten op het altaar van het Kruis, zijn wij een vrij volk – vrij van de boetes en straffen die door al onze misdaden hoog opgelopen waren. En niet gedeeltelijk vrij. Meer dan vrij!

Hij dacht aan alles, zorgde voor alles, wat we ook maar nodig zouden kunnen hebben, waarbij Hij ons deelgenoot maakte van de plannen die Hij met zoveel plezier gemaakt had. In Christus spreidde Hij ze uit voor ons, een ‘lange-termijn’-plan, waarin alles in Hem samengebracht en opgesomd zou worden, alles in de diepste hemel, alles op de planeet aarde.

Het is in Christus dat we ontdekken wie we zijn en waar we voor leven. Lang voordat wij voor het eerst van Christus hoorden en onze hoop werd opgewekt, had Hij Zijn oog op ons, had plannen voor ons voor een glorieus leven; deel van het grote doel dat Hij in alles en in iedereen aan het uitwerken is.

Het is in Christus dat jullie, toen jullie de waarheid hoorden en geloofden (deze Boodschap van jullie redding), hoog en droog kwamen te zitten - ondertekend, verzegeld en afgeleverd door de Heilige Geest. Deze zegel van God is de eerste aanbetaling van wat er komen gaat; een herinnering aan het feit dat wij alles zullen krijgen wat God voor ons gepland heeft: een lofprijzend en glorieus leven.

Daarom kon ik, toen ik hoorde van jullie vaste vertrouwen in de Meester Jezus en jullie overvloedige liefde voor alle christenen, niet ophouden om God voor jullie te danken – telkens wanneer ik bad, dacht ik aan jullie en dankte ik.

Maar ik doe meer dan danken. Ik vraag – vraag de God van onze Meester, Jezus Christus, de God van heerlijkheid – om jullie intelligent en opmerkzaam te maken in het persoonlijk kennen van Hem, jullie ogen scherp en helder, zodat jullie precies kunnen zien wat het is dat Hij jullie oproept om te doen, de immensiteit van Zijn glorieuze manier van leven [kunnen bevatten] die Hij voor ons christenen heeft, en, o, de immense buitensporigheid van Zijn werk in ons die Hem vertrouwen – eindeloze energie, onbeperkte kracht!

Al deze energie gaat uit van Christus: God wekte Hem op uit de dood en plaatste Hem op een troon in diepste hemel, het universum in Zijn beheer, alles van melkwegstelsels tot regeringen, geen naam en geen macht vrijgesteld van Zijn heerschappij. En niet alleen voor een tijd, maar voor altijd. Alles is onder Zijn hoede, Hij heeft het laatste woord over alles. Te midden van dit alles, leidt Christus de Gemeente. De Gemeente is namelijk niet onderschikt aan de wereld, de wereld is ondergeschikt aan de Gemeente. De Gemeente is het Lichaam van Christus, waarin Hij spreekt en handelt, waarmee Hij alles vult met Zijn aanwezigheid.

HIJ BRAK DE MUUR AF

2

Het was niet zo lang geleden dat jullie in de modder van dat oude stinkende leven van zonde vastzaten. Jullie lieten de wereld, die wat het leven betreft het minste verstand heeft, jullie vertellen hoe te leven. Jullie vulden jullie longen met vervuild ongeloof en ademden vervolgens ongehoorzaamheid uit.

We deden het allemaal - deden allemaal waar we zin in hadden, wanneer we er zin in hadden - allemaal in dezelfde boot. Het is een wonder dat Gods geduld niet opraakte en het hele zootje van kant maakte. In plaats

daarvan, met immense barmhartigheid en met een ongelooflijke liefde, sloot hij ons in Zijn armen.

Hij nam onze levens, dood in de zonde, en maakte ons levend in Christus. Hij deed dit allemaal Zelf, zonder hulp van ons! Daarna tilde Hij ons op en zette ons neer in de hoogste hemel in het gezelschap van Jezus, onze Messias.

Nu heeft God ons waar hij ons hebben wil, met al de tijd van deze wereld en de volgende om ons in Christus Jezus met genade en goedheid te overstelpen. Redden is volledig Zijn idee en volledig Zijn werk. Het enige wat wij doen is Hem genoeg vertrouwen om Hem dit te laten doen.

Het is Gods geschenk van begin tot eind! Wij spelen niet de hoofdrol. Als wij die wel zouden hebben, zouden wij waarschijnlijk overal gaan opscheppen dat wij alles zelf hebben gedaan! Nee, we creeëren onszelf niet en redden onszelf ook niet. God doet zowel het creeëren als het redden. Hij scheidt een ieder van ons door Christus Jezus, om met Hem samen te werken in het werk dat Hij doet, het goede werk dat Hij voor ons heeft voorbereid om te doen, werk dat we dan ook maar beter kunnen doen.

Maar beschouw niets hiervan als te vanzelfsprekend. Het was pas gisteren dat jullie buitenstaanders, wat Gods wegen betreft, hier geen enkel idee van hadden, helemaal niets wisten van de manier waarop God werkt en geen flauw benul hadden van Christus.

Jullie wisten niets van de rijke geschiedenis van Gods verbonden en beloften in Israël, hadden geen enkele notie van wat God overal in de wereld aan het doen was. Nu zijn jullie door Christus – die dood stervend, dat bloed vergietend – jullie die eens helemaal buiten stonden, van alles op de hoogte.

De Messias heeft de dingen tussen ons in orde gemaakt zodat we hier nu partners in zijn, zowel niet-joodse buitenstaanders als joodse ingewijden. Hij brak de muur af die wij gebruikten om elkaar op een afstand te houden. Hij schafte de code van de wet af die zo gecompliceerd was geworden door de kleine lettertjes en voetnoten dat die meer hinderde dan hielp.

En daarna begon Hij opnieuw. In plaats van door te gaan met twee groepen mensen, gescheiden door eeuwen van vijandigheid en

wantrouwen, schiep Hij een nieuw soort menselijk wezen, een frisse start voor iedereen.

Christus bracht ons samen door Zijn dood aan het kruis. Het kruis deed ons elkaar omarmen, en dat was het einde van de vijandigheid. Christus kwam en verkondigde vrede aan jullie buitenstaanders en vrede aan ons ingewijden. Hij behandelde ons als gelijken, waardoor wij tot gelijken werden gemaakt. Door Hem hebben wij beiden deel aan dezelfde Geest en gelijke toegang tot de Vader.

Dat is duidelijk genoeg, of niet? Jullie zijn niet langer rondzwervende bannelingen. Het Koninkrijk van geloof is nu jullie thuisland. Jullie zijn niet langer vreemdelingen of buitenstaanders. Jullie horen hier, met net zoveel recht op de naam Christen als wie dan ook.

God is een huis aan het bouwen. Hij gebruikt ons allemaal – ongeacht hoe wij hier zijn gekomen – in wat Hij aan het bouwen is. Hij gebruikte de apostelen en profeten voor het fundament. Nu gebruikt Hij jullie, jullie steen voor steen inpassende, met Christus Jezus als de Hoeksteen die alle delen bijeenhoudt. We zien dit dag na dag meer vorm krijgen – een heilige tempel door God gebouwd, waar wij allemaal zijn ingebouwd, een tempel waar God het goed toeven vindt.

HET GEHEIME PLAN VAN GOD

3

Dat is de reden waarom ik, Paulus, gevangen zit voor Christus, aangezien ik de zaak van jullie zogenaamde buitenstaanders heb aangenomen. Ik neem aan dat jullie op de hoogte zijn van het aandeel dat mij in Gods plan voor het bijvoegen van alle mensen, is gegeven. God heeft mij hier Zelf over ingelicht, zoals ik jullie dat zojuist in het kort schreef.

Wanneer jullie opnieuw lezen wat ik aan jullie heb geschreven, zullen jullie voor jezelf inzicht kunnen krijgen in het geheimenis van Christus. Niemand van onze voorouders heeft dit begrepen. Alleen in onze tijd is het door Gods Geest duidelijk gemaakt via Zijn heilige apostelen en profeten van deze nieuwe orde.

Het mysterie is dat mensen die nog nooit van God hebben gehoord en zij die hun leven lang al van Hem hebben gehoord (die ik buitenstaanders en ingewijden heb genoemd), op dezelfde grond staan voor God. Beiden krijgen hetzelfde aanbod, dezelfde hulp, dezelfde beloften in Christus Jezus. De Boodschap is toegankelijk en verwelkomend voor iedereen, over de gehele linie.

Dit is mijn levenswerk: mensen deze Boodschap helpen te begrijpen en hen helpen erop te reageren. Het kwam als een waar geschenk naar mij toe, een echte verrassing, waarbij God alle details voor Eigen rekening nam. Wat betreft het presenteren van de Boodschap aan mensen die nooit iets met Gods wegen te maken hadden gehad, was ik wel de minst gekwalificeerde van alle beschikbare Christenen. God zorgde er echter voor dat ik toegerust werd, maar je kunt er vanop aan dat dit niets te maken had met mijn natuurlijke bekwaamheden.

Dus hier ben ik, prekende en schrijvende over dingen die mijn verstand te boven gaan, namelijk: de onuitputtelijke rijkdommen en gulheid van Christus. Mijn opdracht is om datgene in het openbaar te brengen en duidelijk te maken waar God, Die dit alles trouwens geschapen heeft, al die tijd in het geheim en achter de coulissen mee bezig is geweest. Door volgelingen van Jezus zoals jullie zelf, die in gemeenten zijn samengevoegd, wordt dit buitengewone plan van God bekend en besproken, zelfs onder de engelen!

Dit vindt allemaal zijn voortgang volgens de plannen die al die tijd al door God zijn vastgelegd en vervolgens in Christus Jezus zijn uitgevoerd. Wanneer wij op Hem vertrouwen, zijn we vrij om te zeggen wat er ook maar gezegd moet worden en vrijmoedig om te gaan waar we ook maar heen moeten gaan. Laat mijn huidige problemen dus geen reden voor ontmoediging zijn voor jullie. Wees er trots op!

Mijn reactie is om te knielen voor de Vader, deze grandioze Vader, Die de hele hemel en aarde uitdeelt. Ik vraag Hem om jullie door Zijn Geest te versterken – geen brute sterkte maar een heerlijke, innerlijke sterkte — opdat Christus in jullie zal leven wanneer jullie de deur voor Hem openen en Hem binnenvragen.

En ik vraag Hem dat jullie, met beide voeten stevig geplant op de liefde, in staat zullen zijn om samen met alle volgelingen van Jezus, in je op te nemen de extravagante dimensies van Christus' liefde. Streck je uit en ervaar de breedte! Ontdekt haar lengte! Doorzoek de diepten! Stijg op naar de hoogten! Leef volle levens, vol in de volheid van God.

God kan alles, weet je – veel meer dan je je ooit in je stoutste dromen zou kunnen voorstellen of raden of vragen! Hij doet dit niet door ons te commanderen maar door binnenin ons te werken; Zijn Geest diep en zacht binnenin ons.

Glorie aan God in de Gemeente!
Glorie aan God in de Messias, in Jezus!
Glorie door alle generaties heen!
Glorie door alle millennia heen! O, ja!

VOLWASSEN KUNNEN ZIJN

4

In het licht van dit alles, is dit wat ik wil dat jullie doen. Terwijl ik hier opgesloten zit, een gevangene voor de Meester, wil ik dat jullie opstaan en gaan lopen – nog beter, gaan rennen! – op de weg waarop God jullie geroepen heeft om te gaan. Ik wil niet dat jullie gaan zitten nietsnutten. Ik wil niet dat iemand een wandelingetje gaat maken over het een op ander doodlopend paadje. En let erop dat jullie dit doen met nederigheid en discipline – niet halfslachtig – maar met standvastigheid, jezelf gevend voor elkaar in daden van liefde, opmerkzaam wat onenigheden betreft en snel met het herstellen daarvan.

Jullie werden allemaal geroepen om samen over dezelfde weg en in dezelfde richting te reizen, dus blijf bij elkaar, zowel naar buiten-, als naar binnentoe. Jullie hebben één Meester, één geloof, één doop, één gemeenschappelijke God en Vader, Die over alles heerst, door alles heen werkt en in alles aanwezig is. Alles wat jullie zijn en denken en doen, wordt doortrokken van Eén zijn.

Maar dat betekent niet dat jullie er allemaal hetzelfde uit zouden moeten zien of op dezelfde manier moeten spreken en handelen. Door de vrijgevigheid van Christus werd aan elkeen van ons zijn eigen gave gegeven. De tekst hiervoor gaat als volgt:

“Hij beklom de hoogste berg,
Hij nam de vijand gevangen en legde beslag op de buit,
Hij deelde het allemaal uit als geschenken aan het volk.”

Het klopt toch dat Degene die opklom ook afdaalde, af naar de aardse vallei? En Degene die afdaalde is Degene die weer opklom, op naar de hoogste hemel. Hij deelde zowel boven als beneden geschenken uit; vulde de hemel met Zijn geschenken, vulde de aarde met Zijn geschenken. Hij deelde gaven uit van apostel, profeet, evangelist en herder-leraar om christenen te trainen in kundig dienaarschap, werkende binnen Christus' Lichaam, de Gemeente, totdat wij allemaal ritmisch en gemakkelijk voortbewegen met elkaar, efficiënt en gracieus in reactie op

Gods Zoon, volwassenen, volledig ontwikkeld vanbinnen en vanbuiten, ten volle levend zoals Christus.

Geen langdurige kindertijd meer onder ons, alsjeblieft. We tolereren geen naïvelingen meer; kleine kinderen die een makkelijke prooi zijn voor bedriegers. God wil dat we opgroeien, de hele waarheid kennen en haar in liefde doorgeven – in alles zoals Christus. We laten ons door Christus leiden; Hij is onze motivatie in alles wat we doen. Hij houdt ons in de pas met elkaar. Zijn adem en bloed stromen in ons en voeden ons zodat wij gezond opgroeien in God, robuust in liefde.

DE OUDE MANIER MOET WEG

Dat is de reden waarom ik erop sta – en God steunt mij hierin – dat er niet wordt meegegaan met de menigte; de leeghoofdige, geestloze menigte. Zij weigeren al zolang om iets met God te maken te hebben dat het hen niet alleen ontbreekt aan raakvlakken met God, maar ook met de werkelijkheid. Ze kunnen niet meer helder denken. Gevoelloos laten zij zichzelf gaan in seksuele obsessie; verslaafd aan elke denkbare perversie.

Maar dat is geen leven voor jullie. Jullie hebben Christus leren kennen! Ik ga er vanuit dat jullie Hem de volle aandacht hebben geschonken en goed in de waarheid onderlegd zijn, precies zoals wij haar in Christus hebben. Omdat wij nu dus niet langer het excuus van onwetendheid hebben, moet alles – en ik bedoel alles – wat met die oude manier van leven te maken heeft weg. Het is allemaal totaal verrot. Smijt het weg! En neem dan een totaal nieuwe manier van leven aan – een Godegevormd leven, een leven vernieuwd van binnenuit dat zich in jullie gedrag uitwerkt naarmate God Zijn karakter in jullie reproduceert.

Het komt allemaal neer op dit: geen leugens meer, geen huichelarij meer. Vertel je naaste de waarheid. In Christus' lichaam zijn we per slot van rekening met elkaar verbonden. Wanneer je tegen iemand liegt, lieg je uiteindelijk tegen jezelf.

Ga je gang en word boos. Je doet er goed aan om boos te worden, maar gebruik je boosheid niet als brandstof voor wraak. En blijf niet boos. Ga niet boos naar bed. Geef de duivel geen ruimte in je leven.

Knoopten jullie vroeger de eindjes aan elkaar door te stelen? Dat is nu afgelopen! Zorg dat je een eerlijke baan krijgt zodat je iemand die niet kan werken, kunt helpen.

Let op hoe je praat. Laat niets lelijks of smerigs uit je mond komen. Zeg alleen wat helpt, elk woord een geschenk.

Doe God geen verdriet. Breek Zijn hart niet. Zijn Heilige Geest, bewegend en ademend in jou, is het meest intieme deel van je leven. Hij maakt je geschikt voor Hemzelf. Dit soort geschenk moet je niet vanzelfsprekend vinden.

Maak voor eens en voor altijd een einde aan alle sarcastische, kwaadsprekende en ontheiligende praat. Ga gemoedelijk en gevoelig met elkaar om. Vergeef elkaar net zo snel en grondig als dat God in Christus jullie vergeven heeft.

WORDT WAKKER UIT JE SLAAP

5

Kijk wat God doet en doen jullie het dan ook, zoals kinderen die van hun ouders leren wat goed gedrag is. Wat God voornamelijk doet, is jullie liefhebben. Blijf in Zijn gezelschap en leer een leven van liefde. Observeer hoe Christus ons liefhad. Zijn liefde was niet terughoudend maar extravagant. Hij had ons niet lief om iets van ons te krijgen maar om alles van Zichzelf aan ons te geven. Heb lief op die manier.

Sta niet toe dat liefde vervalt tot lust, waardoor een glijbaan ontstaat naar seksuele losbandigheid, smerige praktijken of overheersende hebzucht. Alhoewel sommige tongen dol zijn op de smaak van roddels, hebben christenen betere gebruiken voor taal dan dat. Geen vuile of dwaze praat. Dat soort geklets pas niet bij onze stijl. Dankzegging is ons dialect.

Je kunt er zeker van zijn dat je nergens komt met het gebruiken van mensen of religie of dingen. alleen voor wat je eruit kunt persen – de gewoonlijke variaties op afgoderij – en zeker niet ergens in de buurt van het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van God.

Laat jezelf niet strikken door vrome gladde praatjes. God wordt woest op mensen die vol vrome verkooppraatjes zijn, maar met Hem niets te maken willen hebben. Blijf uit de buurt van zulke mensen.

Eens baggerden jullie ook door die vieze troep heen, maar niet langer. Jullie zijn nu op een open vlakte beland. Het heldere licht van Christus geeft jullie weg duidelijk aan, dus geen misstappen meer. Ga op weg! Het

goede, het juiste, het ware – dat zijn de daden die gepast zijn voor daglichturen. Bepaal wat Christus zal behagen, en doe het dan.

Verdoe je tijd niet aan nutteloos werk, gewoon om maar om iets te doen te hebben, de vruchteloze jacht van de duisternis. Ontmasker deze dingen als de voorwendsels dat ze zijn. Het is een schandaal als mensen hun leven verkwisten aan dingen die ze in het donker moeten doen, waar niemand zicht heeft. Trek de maskers van die zwendelaars af en kijk hoe aantrekkelijk ze er in het licht van Christus uitzien.

“Ontwaak uit je slaap,
klim uit je doodskist;
Christus zal je het licht laten zien!”

Dus let goed op. Gebruik je verstand. Maak het beste van elke kans die je krijgt. Dit zijn wanhopige tijden!

Leef niet onverschillig of onbedachtzaam. Zorg dat je begrijpt wat de Meester wil.

Drink niet te veel wijn. Dat doet afbreuk aan je leven. Drink de Geest van God; neem diepe slokken van Hem. Zing opwekkingsliederen in plaats van schlagers! Zing liederen van je hart voor Christus. Zing lof over alles, grijp elk excuus aan om een lied te zingen voor God de Vader, in de naam van onze Meester, Jezus Christus.

RELATIES

Uit respect voor Christus, wees respectvol naar elkaar toe, op een hoffelijke manier.

Vrouwen, begrijp en waardeer je echtgenoot op manieren die jouw waardering voor Christus tonen. De man biedt leiderschap aan zijn vrouw, zoals Christus aan Zijn Gemeente, niet door te overheersen maar door te koesteren. Precies zoals de Gemeente zich onderwerpt aan Christus tijdens het uitvoeren van dergelijk leiderschap, zo horen vrouwen zich aan hun echtgenoot te onderwerpen.

Mannen, ga tot het uiterste in je liefde voor je vrouw, precies zoals Christus dat deed voor Zijn Gemeente; een liefde gekenmerkt door geven, niet nemen. De liefde van Christus maakt de Gemeente heel. Zijn woorden roepen haar schoonheid te voorschijn. Alles wat Hij doet en zegt, is bedoeld om het beste uit haar te halen, Hij kleedt haar in

schitterend witte zijde, stralend met heiligheid. En dat is hoe mannen hun vrouw horen te beminnen. Eigenlijk bewijzen ze zichzelf daarmee een gunst, omdat ze toch al één zijn in het huwelijk.

Niemand misbruikt toch zeker zijn eigen lichaam? Nee, hij voedt het en verzorgt het. Dat is hoe Christus ons, de Gemeente, behandelt, omdat we deel zijn van Zijn lichaam. En dat is de reden waarom een man zijn vader en moeder verlaat en zijn vrouw koestert. Zij zijn niet langer twee maar worden 'één vlees'. Dat is een heel groot mysterie en ik beweer niet dat ik het allemaal begrijp. Wat het duidelijkste is voor mij, is de manier waarop Christus de Gemeente behandelt. En dit geeft ons een goed idee over hoe elke man met zijn vrouw om hoort te gaan, zichzelf liefhebbend door haar lief te hebben, en hoe elke vrouw haar man hoort te eren.

6 Kinderen, doe wat jullie ouders jullie zeggen. Dat hoort gewoon zo. 'Eer je vader en moeder', is het eerste gebod met een belofte, namelijk: 'zodat je een goed en lang leven hebt.'

Vaders, wek geen woede op in je kinderen door hen te onderdrukken. Neem hen bij de hand en leid hen in de wegen van de Meester.

Dienaren, gehoorzaam jullie aardse meesters met respect, maar altijd met het oog op gehoorzaamheid aan de ware Meester, Christus. Doe niet het minimale van wat er van je verwacht wordt, maar doe het met enthousiasme, als dienaren van Christus bezig met wat God van je wil. En werk met een glimlach op je gezicht, er altijd van bewust dat, egaal wie jou ook bevelen geeft, jij in feite God dient. Goed werk zal je een goed loon opleveren van de Meester, of je nu een in dienstloon bent of voor jezelf werkt.

Meesters, dit geldt ook voor jullie. Maak geen misbruik van hen, alsjeblijft, en uit geen bedreigingen. Zowel jullie als jullie dienaren hebben allemaal dezelfde Meester in de hemel. Hij maakt geen onderscheid tussen jullie en hen.

EEN GEVECHT TOT HET EINDE

En dat rondt het zo ongeveer af. God is sterk en Hij wil jullie sterk hebben. Dus neem alles wat de Meester voor jullie klaar heeft gelegd; uitstekende wapens van de beste materialen. En zet ze in zodat jullie in staat zullen zijn om alles wat de Duivel in jullie richting gooit, het hoofd te bieden. Dit is geen voetbalwedstrijd op een zaterdagmiddag waar we van weg kunnen lopen en die we na een paar uurtjes al vergeten zijn. Dit

is blijvend, een voortdurend gevecht van leven en dood tegen de Duivel en al zijn engelen.

Bereid je voor. Je staat tegenover veel meer dan wat je in je eentje aan kunt. Neem alle hulp aan die je maar kunt krijgen, ieder wapen dat God verschaft heeft, zodat je nog steeds overeind staat wanneer het allemaal voorbij is en alleen het geschreeuw nog te horen is. Waarheid, rechtvaardigheid, vrede, geloof en redding zijn meer dan woorden. Leer ze toe te passen. Je zult ze je hele leven lang nodig hebben. Gods Woord is een onmisbaar wapen. Net zoals gebed noodzakelijk is in deze voortdurende oorlogsvoering. Bid hard en lang. Bid voor jullie geestelijke familie. Houd je ogen open. Bied elkaar geestelijke steun zodat niemand achterop raakt of wegvalt.

En vergeet niet voor mij te bidden. Bid dat ik zal weten wat ik moet zeggen en dat ik de moed zal hebben om dit op het juiste moment te zeggen, het geheimenis aan iedereen kan vertellen; de Boodschap waar ik, bajesklant-prediker die ik ben, verantwoordelijk voor ben om te verspreiden.

Tychius, mijn goede vriend hier, zal jullie vertellen wat ik aan het doen ben en hoe het met mij gaat. Hij is een zeer betrouwbare dienaar van de Meester! Ik heb hem niet alleen gestuurd om jullie over ons op de hoogte te brengen maar om jullie in jullie geloof aan te moedigen.

Vaarwel, vrienden. Dat jullie de met geloof gemengde liefde zullen ervaren van God de Vader en van de Meester, Jezus Christus. Pure genade en niets anders dan genade zij met jullie allen die onze Meester, Jezus Christus liefhebben.